

Ny bok av Ulf och Birgitta Ekman:
Den stora upptäckten – vår väg till Katolska kyrkan

Den stora upptäckten är berättelsen om en resa. En resa som började med fragmentariska insikter i slutet av 90-talet och fortsatte som ett förutsättningslöst sökande efter kunskap. En resa som via nya människor, nya platser och fördjupade teologiska insikter ledde fram till ett livsavgörande val: att stanna i Livets Ord eller lämna allt för att bli katoliker.

Ulf Ekman växte upp i Göteborg som en del av 68-generationen. I sena tonåren förändrades hans liv för alltid när han mötte Jesus och blev kristen. Han kom till Uppsala för att studera teologi. Birgitta föddes i Indien av missionärsföräldrar, och där tillbringade hon sin barndom innan hon som 10-åring kom till Uppsala. Där mötte hon Ulf knappt två decennier senare.

1983 grundade Ulf och Birgitta Livets Ord som kom att bli Sveriges mest kända och mest kontroversiella församling. Med församlingen som utgångspunkt bedrevs under 90-talet ett stort missionsarbete framförallt i forna östblocket. I början av 2000-talet flyttade Ekmans till Israel, där de på allvar började sin resa mot den Katolska kyrkan.

Biskop Anders Arborelius skriver i förordet: ... *Denna bok är ett vittnesbörd om hur två äkta makar – och det är ytterst väsentligt att betona att det är två unika människor som gemensamt men ändå i full respekt för varandras integritet – fick gå igenom en krävande och djupt personlig process av omprövning och omvändelse. Det är två människor, som är besjälade av en djup längtan efter sanning och ingenting annat. De har ingenting att vinna på att bli katoliker, tvärtom. ...*

... *Det är så spännande att se hur Ulf och Birgitta bollar sina upptäckter i den katolska tron mellan varandra: sakrament, Maria, påven. Just denna del av processen var säkert avgörande. Jag tror att många sökare blir stående på halva vägen just eftersom de inte har någon att föra dialog med. Tron växer fram i gemenskap. Vi är skapade till den treenige Gudens avbild och vår väg in i trons fullhet är inte bara en individuell sak. Kyrkans gemenskap upptäcker man inte bara på egen hand. ...*

Första recensionsdag 4 november

ISBN 978-91-85608-50-8

För mer information, för recensionsexemplar och för bokning av intervju, kontakta Sara Fredestad på Bokförlaget Catholica: sara@catholica.se, 0736-636057

För högupplöst omslagsbild, se [här](#)

För högupplöst porträttbild, se [här](#) (Foto: Lotta Smeds), eller [här](#)