

pressmeddelande 12 februari 2018



ÄLSKA och gör det du vill

Kroppens teologi för unga

Av: Syster Sofie Hamring o.p.

Kort beskrivning: En bok för ungdomar om Kroppens teologi. Frågor och svar om självkänedom, identitet, relationer, sexualitet, äktenskap och mycket mer.

Den här boken är en vägvisare.

I ett samhälle som vimlar av falska budskap om kärlek. Kärlek som oberäknelig känsla, kärlek som konsumtionsvara, kärlek som egoistisk bekräftelse. Så lätt att gå vilse ... Men här får du läsa om sann kärlek. Kärleken som val, kärleken som offer, kärleken som övervinner allt.

Den här boken är en hjälp.

En hjälp att bli fri från skadliga vanor, en hjälp att hitta självförtroende, en hjälp att välja det som är gott och sant mänskligt.

Den här boken är en utmaning.

En utmaning att förstå vad det innebär att älska – en utmaning att älska med Guds kärlek. Dig själv, din familj, dina vänner, den du är kär i ...

Syster Sofie är dominikansyster och lever i Sankt Dominikus kloster i Röglebäck utanför Lund. Sedan många år arbetar hon med att sprida kunskap om Johannes Paulus II:s Kroppens teologi. I detta arbete har hon mött många unga och med utgångspunkt i dessa möten har denna boken vuxit fram. Ur syster Sofies tidigare utgivning kan nämnas "Till man och kvinna skapade han dem" och självbiografin "Stairway to Heaven". Båda utgivna på Artos förlag.

Om boken:

”Med stor kärlek och dogmatisk klarhet bringar Syster Sofie ljus och ordning i tidens totala förvirring om sexualitet och relationer och all skada som den gör just barn och unga. (...) Syster Sofie är en klartänkt teolog, har stor kunskap om världen och är en imponerande stilistiker. Både det hon skriver och hur hon skriver det inspirerar och manar till efterföljd! Hennes röst är en av de viktigaste i Katolska kyrkan, kristenheten och etiken i Sverige idag.” (p. Thomas Idergard S.J.)

Ungdomar om syster Sofies undervisning:

”Varför har ingen sagt det här tidigare? Mitt liv hade sett annorlunda ut om jag hade fått höra det här för några år sen.”

”Tidigare kände jag bara till två alternativ: antingen en press att testa allt eller också något man inte pratade om. Jag har fått en helt ny berikad syn på kärlek och sex.”

”Aldrig hört något liknande. Detta budskap ska nå ut, alla måste höra det.”

Första recensionsdag 15 februari

ISBN 978-9185608-62-1

För mer information, för recensionsexemplar etc, kontakta Sara Fredestad på Bokförlaget Catholica: sara@catholica.se, 0736-636057

För högupplöst omslagsbild, se [här](#)

För högupplösta författarbild:

författarbild 1, se [här](#)

Författarbild 2, se [här](#)